

Peter Schmid, oprichter Vredescentrum en architect Vredespad



Als kind was Peter Schmid al geïnteresseerd in vredesvraagstukken. Niet zo verwonderlijk dat dat ook terugkwam in zijn werk als hoogleraar bouwkunde (architectuur en bouwtechniek). In het internationale jaar van de vrede schreef hij een brief aan de minister van Onderwijs om scholen aandacht te laten geven aan vrede. Het College van Bestuur vond het geen goed idee dat hij deze privéactie op het briefpapier van de Technische Universiteit had gedaan. Uitkomst van het gesprek hierover was Peter zich zou gaan bezighouden met vredesonderwijs in de keuzeruimte van technische studies. Dat werd het Vredescentrum waarvan hij 30 jaar voorzitter is geweest.

Na zijn pensionering is hij gewoon doorgedaan met waar zijn hart ligt: bij mens en milieu. Inmiddels woont hij met zijn partner in Erdős Mecse (Hongarije.)

Wat is vrede voor Peter?

Peter vindt het moeilijk om vrede te definiëren, maar hij komt er toch gemakkelijk uit: “Leef harmonieus. In de wereld en in jezelf. Daarin speelt geweldloosheid een grote rol. Met name in de communicatie, maar ook in de technologie.

Ahimsa

Peter was al vroeg geïnteresseerd in Indiase filosofie. Daar haalt hij ook het begrip ahimsa vandaan. Dat is het vermijden van himsa (letsel). Hij noemt een voorbeeld: ‘Iedereen waardeert zijde als textiel. Om dat te maken wordt de cocon met de nog levende zijderups in kokend water gegooid. In India heb je ahimsa zijde. Daar wachten ze totdat de rups vlinder is geworden voordat ze de cocon gebruiken.’

‘Ook in de techniek kom je geweld tegen. In de bouwkunde maak je dingen door destructie: bomen omhakken, stenen splijten. Maar je kunt ook een omvormende methode gebruiken door van klei een baksteen te bakken.’

Vredespad

‘Defensie is nodig om vrede te ondersteunen. Maar als hoogste militair moet je er alles aan doen om een gevecht te voorkomen.’

Nadat er vanaf 2007 geen geld meer was voor vredesonderwijs, is mede vanuit het Vredesburo een onderzoeksprogramma gestart voor de realisatie van een vredespad als onderdeel van mondiaal netwerk van vergelijkbare initiatieven. Bijvoorbeeld in Afrika een vredespark voor dieren.

Op de website www.padnaarvrede.nu staat een filmpje waarin Peter als ontwerper een rondleiding geeft over het dan nog vrijwel lege pad. Het eerste van de acht stations is dan gerealiseerd: de Vredesboom is in 2012 aangeplant.

Gewapend met fraaie schetsen legt Peter uit wat er op de zeven andere plekken moet



Peter Schmid bij de opening van het Vredespad



komen. Het is mooi om nu terug te kijken op wat er intussen is gebeurd. In 2016 is de Vredescirkel gerealiseerd. Een plek waar alle zitplaatsen gelijkwaardig zijn en waar je dus prima een conflict kunt uitpraten, of overleggen, of genieten van een uitvoering. Zoek je in googlemaps naar Vredescirkel Eindhoven, dan krijg een mooi kaartje waar het hele pad op staat. En dat is nodig ook, want zo gemakkelijk is het niet te vinden. In 2021 is de Vredestuin een forse stap verder gekomen. De paden zijn nu goed te onderscheiden doordat de perken gevuld zijn. In augustus is het centrum van de tuin aangebracht: een rustpunt met een gestileerde vredesduif.

Dankbaar

Zon tien jaar geleden hebben Peter en zijn partner Gabriella een stukje grond gekocht in een Hongaars dorpje met driehonderd inwoners. Ze hebben er een zonnecollector, een composttoilet en een helofytenfilter voor waterzuivering.

Peter is nu 86 jaar en nog steeds, samen met Gabriella, dagelijks actief voor dezelfde doelen: 'Ik ben nog elk dag dankbaar.'

Geheel passend bij de mogelijkheden van deze coronatijd werken ze nu aan een digitale tentoonstelling.

Peter Schmid

**MISSING PEACE AMONGST HUMANS AND PEOPLES IS A SERIOUS ILLNESS,
IT IS A LACK OF INTELLIGENCE, A LACK OF BALANCED HEALTH, AND A
LACK OF THE ABILITY TO LOVE**

**GEBREK AAN VREDE TUSSEN WIE DAN OOK KOMT VAN OF IS EEN TEKORT
AAN INTELLIGENTIE, EEN MANKERENDE GEZONDHEID EN HET
ONVERMOGEN LIEF TE HEBBEN. GEBREK AAN VREDE IS EEN ERNSTIGE
ZIEKTE**

*

augustus 2021